

Het is onderhand een traditie dat de Dreefse Trappers in september een verlengd weekend er op uit trekken, dit jaar richting het Nederlandse Valkenburg.

Op donderdag 5 september werd om 8.00 uur 's morgens gestart voor een rit van ongeveer 150 km.

De weersomstandigheden waren zelfs te goed: tot maximum 34° Celcius, dus veel drinken was de boodschap, zowel tijdens als na deze dagrit.

Vrijdags stond een toerversie voor amateurs van de beroemde wielerklassieker Amstel Gold Race met 33 beklimmingen op het programma.

De Trappers namen hiervan een 10-tal voor hun rekening, zoals de Loorberg, Drielandenpunt, Kruisweg, Keutenberg en tenslotte de Cauberg, zijnde de aankomstplaats WK wielrennen 2012 gewonnen door Philippe Gilbert. Dit alles over een ingekorte totale afstand van ongeveer 100 km.

Fietsliefhebbers weten dat deze zogenaamde molshopen niet zomaar te bedwingen zijn. Soms moet je rechtop blijven trappen aan 6 à 7 km/ uur omdat je anders omver valt, en dat is niet om mee te lachen.

De hellingspercentages variëren van 12 % op de Cauberg tot zelfs 22 % op de Keutenberg, dat is heel wat anders dan een brug over de E19.

Zaterdag werd de groep gesplitst, ook al omdat er enkele nieuwkomers bij gekomen waren. De ene helft, met de nieuwkomers, deed opnieuw de rit van vrijdag en de andere helft fietste doorheen het glooiend Limburgs landschap met enkele hellingen.

Ten lange leste fietsten 12 dapperen na de zondvloed van zaterdagochtend over een afstand van 130 km opnieuw naar huis.

Zes leuke banden later, konden de fietsers moe en tevreden thuis aankloppen om te zeggen dat het weer goed was geweest.

Fietsen en ontspanning gaan hand in hand, geflankeerd door lekker eten en drinken, overgoten met een flinke dosis humor.

Waar gaan we volgend jaar naartoe ? (JJ)



*De Dreefse Trappers bij een mooi panorama uitzicht aan het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland, gefotografeerd door collega-fietster Cindy Van Dun.*